

NOABERTOENNIEUWS 6



Het was weer een feest dit jaar om in de Noabertoen te zijn. En niet alleen voor diegenen die er met veel plezier in werken, maar ook voor veel wandelaars. Die maken graag gebruik van de banken om hun broodje te eten, hun koffie te drinken. In het gastenboekje staan veel leuke reacties op deze voorziening, zelfs van mensen uit Leipzig!! Ja, je kan wel zeggen dat de Noabertoen global gaat.

De tuin trekt meer aan dan alleen mensen: we hadden een groot wespennest. En zat die nou maar een beetje aan de kant, dan hadden de wespen mogen blijven. Maar nee hoor: precies waar kinderen spelen en waar gelopen wordt. Tja, en dan moet je er wat aan doen.



De bloei en groei was weer prachtig dit jaar en de oogst van de groentebedden, de bessenstruiken en de fruitbomen was goed en heerlijk bovendien. Jammie!

Wat in de winter geplant moet worden, zoals bijvoorbeeld winterbloemkool en knoflook, zit al weer in de grond en de meeste bloembollen ook al weer. En wat te denken van een mierikswortel!!!

De oplettende Noabertoenkijkers hebben natuurlijk ook gezien dat er bij de ingang een perk is aangepast, met prachtige siergrassen. Die doen het goed daar.

Inmiddels zit de laatste grote werkdag van dit seizoen er weer op. Laurens Stiekema van de gemeente Groningen kwam speciaal een kijkje nemen en gaf nog handige tips ook!



Afijn, de pompen zijn weer in de winterstalling, de paden en terras geschoond, nestkasten ook. En als klap op de vuurpijl is er een rek gemaakt om fietsen goed te kunnen stallen!

De wipi (zo heet ons wilgenhutje) was helaas niet tot bloei gekomen, maar er staat nu een nieuwe omheen gebouwd. Met vers gesneden wilgentakken en geplant in het goede seizoen.

Wat zal dat mooi worden.

En dan de bollen vanaf maart weer in bloei, verliefde vogeltjes in de nestkastjes, bloesem aan de bomen.....

En een hele heerlijk winter de tijd om daar allemaal van te dromen.



NIEUWS van de NOABERTOEN 5



De narcissen, krokussen, sneeuwkllokjes en druifjes bloeien al mooi, zelfs een enkele tulp doet al pogingen om op te vallen. De knoppen aan de fruitbomen en bessenstruiken zijn al duidelijk zichtbaar en de mest, die nu nog op een bult ligt, wacht tot hij eindelijk zijn zegenrijke werk kan doen.



In de nu nog winters aandoende Noabertoen is weer het een en ander gaande: stoere noabers hebben het opschot verwijderd, daar zaten al behoorlijk dikke stammen tussen. Er is een mooie ril van gemaakt waar kleine dieren veel plezier van zullen hebben.



Bloeiende krokussen tussen de boerenkool!
Duidelijker voorbeeld van seizoenswisseling kun je niet krijgen.

Van de gemeente Groningen kregen we een mooie plantenbak om de entree te markeren. Freddy en Patrick deden er zelfs nog een kuub aarde bij!



En we kunnen weer fijn aan de slag, want mede dankzij een bijdrage van de wijkraad hebben we tuingereedschap kunnen aanschaffen. Een mooie opbergkist daarvoor is al in de maak.
We hebben er weer zin in.

Een rondgang door de Noabertoen 4

Wie er langs loopt kan zich al haast niet meer voorstellen dat het er nooit is geweest. De Noabertoen. Een kleine oase in het toch al prachtige dorp Noorddijk. De bollen die in het najaar met veel zorg in de grond zijn gezet staken dit voorjaar vrolijk de kopjes op. En de bloesemende fruitbomen beloven een voorzichtige eerste fruitoogst. Maar er is steeds meer te vinden in de toen. We nemen u graag even mee voor een kleine voorjaarswandeling langs de nieuwste bezienswaardigheden.

De totempaal

Met veel plezier door de buurtbewoners gezaagd en geverfd. En met minstens evenveel plezier geplaatst. Een prachtige kleurrijke blikvanger!

De wipi

Er was behoorlijk wat spierkracht voor nodig om de wilgentakken de grond in te krijgen. Maar wat is hij leuk geworden: de wilgentakentipi! En er wordt door veel kinderen al druk in gespeeld.



Vogelhuisjes

Handgemaakt en helemaal op maat voor koolmezen. Dat dat werd gewaardeerd door het lokale vogelvolk bleek direct, want nog geen 5 minuten nadat de huisjes waren opgehangen trok het eerste mezenpaartje er al in. De eerste jonkies zijn inmiddels al uitgevlogen. Voor de watervogels is een prachtig eendennest in de sloot gezet. Er zijn al veel kijkers geweest, maar het nest wacht nog op de eerste bewoners.

De waterpomp

De kers op de taart van de Noabertoen. Een heuse waterpomp. De moestuin en het bloemenveld hebben er op droge dagen veel profijt van. En hoe leuk is het om twee emmertjes water te pompen! Na het harde werken is het dan heerlijk uitrusten op een van de bankjes. Meteen een mooie plek om een praatje te maken met een van de vele voorbijgangers, want veel mensen weten inmiddels deze rustplek te vinden. En dat levert veel leuke en bijzondere ontmoetingen op.



NIEUWS van de NOABERTOEN 3



Een rustige periode lijkt het wel in de tuin. Maar de oplettende wandelaar heeft natuurlijk al lang de mooie stoeltjes gezien die zo goed bij de tafel passen. Die zijn er laatst neergezet. Ze zijn van hout uit onze eigen bossen hier en door een van de boswachters gemaakt.

Zo wordt de Noabertoen echt een buurtproject, niet alleen van de naaste burens, want: bij de oproepjes/mededelingen in Dorpsgeruisch lazen de Noebertoeniërs dat er bijenhôtels Ruischerwaard bij de familie Papma te verkrijgen waren.

Dat was nou net iets wat prachtig past! Dus niet gedraald en gauw gehaald: we mochten er zelfs twee hebben. Ze hebben een mooi plekje gekregen en we zullen er in het voorjaar zeker bloemen bij zaaien die voor bijen aantrekkelijk zijn.



De winter is de tijd om weer ideeën te bedenken. De Toentjers bruisen ervan!! Voor het nieuwe seizoen is al een deel in het late najaar gebeurd: er zijn veel bollen gepoot! En nu afwachten wat voor mooi resultaat dat zal geven in het voorjaar.

Noabertoen 2

De wandelaars en fietsers hebben het vast al gezien: er is een prachtig rustplekje in het centrum van Noorddijk: natuurlijk de Noabertoen. Er staan nu ook mooie banken, geschonken door diverse bedrijven in het dorp. De officiële overdracht moet nog plaatsvinden, maar ze staan er al wel. En er wordt ook veel gebruik van gemaakt. Dat was natuurlijk ook de bedoeling!



De verwondering over de natuur neemt grootse vormen aan, want in het korte bestaan van de Noabertoen kon er door de moestuiniers uit de groentebedden al heel veel geoogst worden: diverse kruiden, tomaten, pompoenen, boontjes, aardappelen, wortels en nog veel meer.

De bloeiende planten hebben door de niet-aflatende zorg der noabers de droge perioden goed doorstaan. Ze zijn flink gegroeid, er bloeit nog van alles en volgend seizoen zal de toen er nog uitbundiger bij staan is onze verwachting. De fruitbomen en de bessenstruiken hebben wat meer tijd nodig om tot wasdom te komen, maar ze staan er goed bij.

Trouwens, het zijn niet alleen de mensen die plezier hebben van de tuin. Ook dieren weten deze oase al te vinden!



NOABERTOEN 1 mei 2014.



Er is de laatste paar weken veel gebeurd in de Noabertoen. Als je het ziet kun je haast niet geloven dat het in maart nog gewoon gras was met resten van de keten er op.

De bestrating is prachtig geworden. Het is een geschenk van de heer en mevrouw Boering.

Vanwege de eenheid in dit stukje Noorddijk is er gekozen voor een entree met dezelfde stenen als bij Kerkenheem en de Stefanuskerk. Het ziet er heel fraai uit! De entree ziet er ook verder verzorgd uit, want Froukje en Anna hebben de heg gesnoeid en Nora en Eline hebben het allemaal opgeruimd.

Er zijn 8 plantbedden en er staat geen enkele meer leeg. Er komen al diverse groenten, aardappelen en kruiden boven....

Om de bedden heen is ook al veel geplant door Marre en Titia. Voornamelijk bloeiende vaste planten waarvan verschillende ook bodembedekkend zijn, maar dat heeft natuurlijk nog wel tijd nodig!

Roelf heeft niet alleen een tafel gemaakt, maar heeft samen met Willem Roelf ook nog een technisch hoogstandje gepleegd: er is een schot in de sloot aangebracht en er is een pomp geplaatst. De waterstand is nu een stuk hoger en de sloot krijgt hierdoor de kans om echt een mooie sloot te worden.

En er is een extra houtsnipperpad gemaakt naar de plaats voor de composthoop. Dat moest wel, want we kunnen natuurlijk niet lopen op het pas door Klaas ingezaaide gras. Wat zal het mooi zijn als dat allemaal opkomt. Dat gaat vast vlug met al die regen en die warme dagen.

In de afgelopen week is er lavendel geplant langs de toegangsweg, dat viel nog niet mee: er zit veel puin in de grond van een voormalig pad. Wiebe heeft daar behoorlijk wat werk verricht. Over het houtsnipperpad lopend zie je de resultaten van de inspanningen van Mieke en ondergetekende: rechts komen de eerste blaadjes van een bloemenweide al, links zijn de bessenstruiken geplant. (en verder lopend zie je ook de tafel van Roelf staan!) En bijna achteraan zijn een forsythia en een boomhortensia te zien. Bij het hekwerk staat klimfruit en daar komen ook de zonnebloemen al boven.

En Herman en Fetje hebben veel plantenstekken gebracht, die staan al mooi te wezen langs de slootwal.

Wat samenwerking al niet vermag! En het gaat natuurlijk steeds verder; dan komt er wel weer een berichtje.